



December 2018

JJEN
NEWS

School

krant



Inhoudsopgave

- **Wie zijn wij.**
- **Verjaardagen van de kinderen op nederlandse school.**
- **Halloween**
- **Kleurplaat**
- **Binnenkort**

Wie zijn wij?



Hier bij JJEN News geven wij het laatste nieuws, de leukste verhalen, super leuke quizzes en wie er de komende maanden verjaardag heeft.

De krant bestaat uit vier 8+ ers, die heten Josefine, Emma, Noah en Jeppe!

Nu ga even lekker in je stoel zitten, ontspan en gewoon rustig lezen, veel plezier!

(De reden dat we deze schoolkrant gemaakt hebben is omdat we iets creatiefs en nieuws voor de school willen maken, en omdat iedereen het nieuws mee kan volgen.)



Eén van de traditionele dingen van Halloween is het verkleden, elk jaar verkleden alle kinderen zich als heel unieke monsters en rennen rond van deur tot deur en vragen om snoep.



Verjaardagen



December

- Hugo 5 dec. 9 jaar
- Rune 29 dec. 6 jaar



Februari

- Benjamin 25 feb. 11 jaar
- Marco 26 feb. 9 jaar
- Nicolai 26 feb. 13 jaar



Halloween

Waar gaat Halloween over?

Halloween is een feestdag, die je viert op 31 oktober. Halloween was eerst bedoeld als dodenherdenkingsdag. Dodenherdenking is een dag waar je zegt dat de dode mensen terugkeren naar hun familie en vrienden, maar alleen deze dag, 31 oktober. Nu is het anders, de kinderen verkleden zich, en gaan van huis naar huis en zeggen trick or treat. Bijna iedereen weet wat halloween is, maar sommige mensen niet, en ze krijgen tricks. Als de kinderen snoep of geld krijgen, worden ze lief.



Stingy Jack en de koolraap

Stingy Jack nodigde de duivel uit om een drankje te nuttigen.

Stingy Jack (gierige Jack) weigerde om de drankjes te betalen. In ruil daardoor vroeg hij de duivel om in een nieuwe munt te veranderen, waardoor hij de drankjes alsnog kon betalen. De duivel volgde zijn opdracht uit, waarna Stingy Jack de nieuwe munt in een zak stopte. Deze zak legde Stingy Jack naast een groot zilveren kruis. Dit maakte het onmogelijk voor de duivel om weer in zichzelf terug te veranderen. Stingy Jack bevrijdde de duivel door hem in zijn oorspronkelijke vorm terug te laten keren en hij verlostte de duivel hierdoor uit zijn lijden. In ruil daarvoor wilde hij voortaan door de duivel met rust gelaten worden.





Na een jaar ontmoetten de duivel en Stingy Jack elkaar weer. Stingy Jack kreeg er schoon genoeg van dat de duivel hem steeds opzocht en hij verzocht een list. Hij gaf de duivel de opdracht om in een boom te klimmen. Stingy Jack blokkeerde de weg terug voor de duivel toen hij een groot kruis in de schors van de boom tekende. De duivel mocht alleen de boom uit als hij opnieuw beloofde om Stingy Jack met rust te laten. Het duurde niet lang voordat Stingy Jack overleed.

God weigerde Stingy Jack toegang te verschaffen tot de hemel en de duivel liet hem ook niet toe in de hel. Vervolgens ging Stingy Jack ervandoor en hij kreeg van de duivel een brandend kooltje. Hij plaatste het kooltje in een uitgesneden koolraap. Hierna zwierf hij lange tijd rond met de verlichte koolraap.

Toen de koolraap naar Amerika kwam dachten ze dat de

Pompoen groter en Makkelijker om de Snijden was dus nu is dat in de hele wereld bekend.



Wat vinden wij van Halloween



Emma:

Ik vind dat halloween een hele goede dag is, omdat er heel veel kinderen die je kent bij je thuis komen en om snoep vragen. Ik zeg zelf dat ik te groot ben voor trick and treating, maar ik vind het heel leuk om de deur open te doen.

Josefine:



Ik vind halloween een hele leuke traditie, want het is griezelig, maar ook heel gezellig.

Ik vind eigenlijk niet dat je te oud kan worden voor halloween, want het is steeds leuk om de deur open te doen voor de kinderen.

Om kinderen te verrassen en blij te maken met snoep is wat belangrijk voor mij is op halloween, dat wij elkaar blij maken.





Noah:

Ik vind halloween okay, want het is leuk om je te verkleden en om snoep te vragen maar ik vind het ook koud. Misschien moet je Halloween in de zomer vieren. Maar ik vind nu dat ik een beetje oud daarvoor ben, maar dat het nog steeds leuk is als kleine kinderen komen, om snoep te krijgen. Het is ook fijn om thuis te snoepen, dan moet je niet lopen en het is lekker warm:)



Jeppe:

Thuis bij ons doen we niet echt aan Halloween, maar ik en mijn zus gaan graag buiten verkleed en vragen of we snoep mogen krijgen, normaal als we snoep gaan halen gaan we met onze vriendjes en dan doen we dat de hele avond, dus ja... best gezellig !







Binnenkort



Sinterklaas:

Dit jaar komt Sinterklaas met zijn pieten naar de Nederlandse school, op 1 december. Dus pak jouw snoep en kom naar de Nederlandse school! Vorig jaar hebben we Pietenschool gedaan, en dan, als je het klaar had kreeg je een diploma! wij kregen ook chocoladeletters van de echte Sint, cool he? Ook hebben wij de traditie om surprises voor elkaar te maken in de oudste groepen.

Kerst:

Wij gaan samen eten in de pauze, de juffen gaan dan een kerstvehaal voor ons lezen. Dus pak je keestmuts en je leuke kersthumeur en kom bij ons kerst vieren.

