

Nieuwsbrief zomer 2017

Website

Onze website is in een nieuw jasje gestoken!

<http://nederlandseschool.dk/wp/>

Koningsspelen

Op zaterdag 22 april heeft de school voor de tweede keer meegedaan aan de Nederlandse koningsspelen. In Nederland begint deze dag met een gezond ontbijtje en ook in Aarhus genoten de kinderen en juffen van heerlijk vers fruit.

In twee groepen speelde de kinderen van de school het Koningsdagspel waarbij de nadruk lag op samenwerken en mondelinge communicatie (en af en toe even dansen). Buiten werd er koningsbal gespeeld en de kleuters speelde 'koning mag ik over varen'. Tot slot kregen alle leerlingen een mooie medalje mee naar huis. Het was een super gezellige dag met gezond eten, beweging en heel veel plezier met elkaar!



Koningsdag

Dit jaar opende de kinderen van de school het

Koningsdag feest met een spetterend optreden. Het lied voor de koning was het begin van een feestelijke middag met bekende spelletjes. Niet alleen bij de sjoelbak stond een lange rij. De bitterballen en de heerlijke nasi vielen bij iedereen in de smaak. Traditiegetrouw stond ook touwtrekken weer op het programma; een groot succes voor jong en oud. En niet te vergeten: Onder het genot van een bescheiden glaasje Oranjebitter proostten we samen met ambassadeur Dhr. Henk Swarttouw op de verjaardag van de Koning. Graag willen we iedereen bedanken voor een gezellige middag!

Zomerfeest

Ook dit jaar weer luidden we de zomervakantie in met een gezellig zomerfeest; dit jaar in de prachtige tuin van de fam. Ten Hoor. De lucht was blauw en de zon stond hoog aan de hemel, hiermee was er een echte zomer sfeer.

Nadat onze voorzitter Alex iedereen welkom had geheten, gingen alle kinderen met de leerkrachten en wat ouders aan de gang met een speurtocht. Er werd gekleurd, gekwartet, gepuzzeld en vooral veel bewogen. Terwijl de kinderen druk bezig waren, lagen de kroketten en de frikandellen als in het vet. En ook een pan echte pindasaus kon niet ontbreken aan dit

feest. Gelukkig werd er toch ook wel wat van de salade gegeten.

Na de lunch was het toch echt tijd voor een officieel afscheid van Doret en Jose. Wat zullen we jullie missen! Maar gelukkig ook goed nieuws: Nicole komt weer terug en ook Elisa kom er weer bij.

Vier juffen!

Jaren geleden begon de school met 2 juffen. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Van twee, naar drie en nu naar vier juffen! De indeling van de groepen ziet er volgend jaar als volgt uit:

Groep 1 & 2: Sophie

Groep 3a & 3b: Stephanie

Groep 4, 5 & 6: Elisa

Groep 7 & 8: Nicole

Hallo allemaal!

Even voorstellen, want sommigen zullen mij nog niet kennen. Mijn naam is Elisa Lindvig en ik zal komend schooljaar gaan lesgeven aan groep 4, 5 en 6. De meeste leerlingen heb ik op het zomerfeest mogen ontmoeten en ik denk dat we een ontzettend leuk groepje kinderen hebben!

De families die al langere tijd op de Nederlandse school komen kennen mij nog wel, ik was van 2009 tot 2012 namelijk al juf van groep 3 t/m 8. Wij hebben daarna 5 jaar in Nederland gewoond, en wel in het mooie Zuid-Limburg. Daar heb ik onder andere gewerkt op de Vrije School in Maastricht en als vrijwilliger in het Ronald McDonaldhuis.

Sinds mei wonen we weer in Denemarken en gelukkig was er net een plekje vrij als juf op de Nederlandse school. Ik wil jullie allemaal een heerlijke zomervakantie toewensen-met hopelijk beter weer dan tot nog toe- en dan gaan we er vanaf augustus een fijn schooljaar van maken samen!

Een jaartje Italië

Afgelopen zomer gingen we een prachtig avontuur aan: een sabbatical voor Frans creëerde de mogelijkheid voor een jaartje Italië voor ons alle zes.



Met gemengde gevoelens lieten we onze Deense villa en vrienden achter om in Florence een nieuw (tijdelijk) leven op te bouwen, wat gepaard ging met de nodige ups en downs. Praktische zaken regelen bleek, zoals we al wel hadden verwacht, een behoorlijke uitdaging. Een internetaansluiting, een mobiel telefoonabonnement, een afspraak met de schoolleiding, een huurcontract ondertekenen, ja zelfs iets eenvoudigs als het betalen van een electriciteitsrekening wordt nodeloos ingewikkeld gemaakt en kost eindeloos veel tijd. Efficiëntie is in Italië ver te zoeken...



Ons huis: voorkant, achterkant en balkonnetje



In het begin moesten de kinderen erg wennen aan het ouderwetse Italiaanse schoolsysteem en de strenge juffen met luide stem. Djoeke merkte met verwondering op dat er niet werd buitengespeeld als het regende ("waarom trekken ze niet gewoon hun laarsjes aan, mam?). Froukje ondervond aan den lijve hoe akelig het is als je juf begint te schreeuwen omdat je iets niet snapt, Jelle had last van zijn luidruchtige klasgenoten en Sietske kwam thuis met stapels huiswerk. Nee, wat onderwijs betreft kan je beter in Denemarken wonen! En dan heb ik het nog niet eens over de lange schooldagen tot half vijf 's middags. Of over de rollen wc papier, de handzeep en al het knutselmateriaal dat je als ouders geacht wordt zelf aan te leveren.

Maar na wat opstartproblemen kregen de kinderen de taal een beetje onder de knie en konden er nieuwe vrienden worden gemaakt. We raakten gewend aan speelafspraken tussen half vijf 's middags en zeven uur 's avonds en schoven het tijdstip van avondeten en kinderbedtijd op. We sloten vriendschap met onze Napolitaanse bakker om de hoek, die precies weet welke broodjes we graag eten ("buongiorno, signora! come va, signora? il solito, signora?"). En we raakten vertrouwd met het chaotische, drukke verkeer en

verbaasden ons niet langer over een fietspad dat abrupt ophoudt (dan was de subsidie zeker op...), een auto die overdwars geparkeerd staat of een automobilist die niet stopt voor een zebrapad.

Ik maakte limoncello van citroenen uit eigen tuin, Frans dronk zijn koffie voortaan bij Massimo in de bar en Aperol Spritz werd ons favoriete aperitivo-drinkje. Onze glutenvrije dochters Sietske en Froukje aten eindelijk weer écht lekkere tortellini en we zaten avondenlang op ons balkonnetje, waar het zelfs in november nog goed toeven was. Sinterklaas vierden we op NTC Firenze, waar ik inmiddels les was gaan geven aan de kleuters en groep 3-4, en Koningsdag op



Piazza Santo Spirito, samen met een klein groepje andere Nederlanders. We wandelden in de Toscaanse heuvels en picknickten langs de Arno. We bezochten

Rome, Venetië, Siena, Lucca, Sardinië en de Costiera Amalfitana en dankzij alle vrienden die op bezoek kwamen kregen we ook nog aardig wat mee van de highlights van Florence.

Homemade limoncello, doodsimpel maar errug lekker

Het jaar is omgevlogen, over een week is ons verblijf in deze mooie stad voorbij. Gelukkig mogen we eerst nog een hele maand naar Puglia, maar daarna keren we toch echt - opnieuw met gemengde gevoelens - terug naar Denemarken.



We kijken er naar uit om alle oude bekenden in augustus weer te zien en om alle nieuwe ouders dan te ontmoeten!

Zomervakantie

De zomervakantie is inmiddels begonnen. Genieten van de Deense zomer, familie bezoeken in Nederland en/of een paar dagen in het buitenland... Er is genoeg te doen in de zomervakantie! Vergeet niet om de komende weken regelmatig een Nederlands boek (voor) te lezen, een spelletje in het Nederlands te spelen of om op regenachtige dagen naar Nederlandstalige tv-programma's te kijken. Dit is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam en een goede voorbereiding op het komende schooljaar. Op http://wp.nederlandseschool.dk/?page_id=35 staan een aantal inspirerende links